



TAUBESPELEN - 2018

- Med skärgård och vackra slott

"Kom ut till stränderna de ödligt sköna med slån och hagtorn böjda djup av storm med gamla båtvrak som har multnat gröna men än i brystna skrov bär vågens form". God mat på vackra herrgårdar och vacker natur på väg till och i Bohuslän. Naturligtvis Sven-Bertil Taubes och andra välkända artisters tolkningar av Mäster Taubes visor. Artisternas mångfald i olika åldrar bäddar för en omväxlande och spännande festival. Monika Lilja har med både dragspel och gitarr och ser till att det blir mycket allsång. Monika berättar också under resan allt som är värt att veta om Evert Taube.

Dag 1. Olshammar och Varnhem

På vår väg mot Bohuslän kan vi njuta av det vackra landskapet. Vi stannar på vägen för förmiddagskaffe. Vårt första besök blir Olshammarsgården som var Verner von Heidenstams födelsehem. Vi får en stund att titta på området och kanske besöka hans minnesrum som finns bevarat i herrgården. Verner von Heidenstam var författare och diktare och fick bland annat nobelpris 1916. Efter lunch i herrgården reser vi tillbaka till medeltiden med ett besök i Varnhems klosterkyrka. Här finns bland annat Birger Jarl begravd som anses vara Stockholms grundare genom ett dokument som undertecknades år 1252. Vi avslutar dagen på vårt hotell i Uddevalla med en god middag med utsikt över Skeppsviken och Gustavsberg. (L, M)

Ola Salo



Dag 2. Orust, Taubespelen och båttur

Dagen börjar med ett besök i den "kungliga" kurorten Gustavsberg. Här kunde man under 1700- och 1800-talet dricka brunn. Inom området inrättades av Gustav III Sveriges första internatskola för pojkar. Vi gör en rundtur på Orust där vår reseledare berättar om sina guldkorn och smultronställen. Under turen äter vi en lättare lunch innan vi så småningom intar resans höjdpunkt, Taubespelen. Dagen avslutas med en vacker färd i sommarkvällen genom den bohusländska skärgården. Ombord på vår båt får vi njuta av en välsmakande lättare middag med fortsatt sång och musik. (F, L, M)

DAG 3. Läckö slott och hemresa

Denna dag njuter vi av vad Västergötland har att bjuda. Vi gör ett besök på Läckö slott med sin långa historia som sträcker sig från medeltiden fram till idag. Det vi får se är dock greve Magnus De La Gardies slott som inreddes till stor del under andra halvan av 1600-talet. Vi avslutar vår resa med en härlig lunch i herrgårdsmiljö innan vi reser åter mot Stockholm. På hemvägen stannar vi för frivilligt eftermiddagskaffe.

 viatour
group



Monika Lilja
välkänd trubadur och
reseledare

FAKTA

ERT PRIS 4 550 KR
ORD PRIS: 4 795 KR
AVRESA: 14 JULI 2018

I PRISET INGÅR

- Bussresa
- Del i dubbelrum
- Festivalbiljett Taubespelen
- Båttur
- Reseledare
- Måltider och övrigt enligt program

(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

TILLÄGG

Enkelrum 400 kr

PRELIMINÄRA PLATSER/TIDER

FRÅN: Cityterminalen KL: 08.00

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

INFORMATION & BOKNING

VIATOUR GROUP AB
TEL 08-739 32 00
E-POST info@viatour.se

PLATSTILLGÅNG: Tidig bokning rekommenderas då platserna är begränsade.

BETALNING: Anmälningsavgift betalas inom 15 dagar efter ni erhållit resebevis. Slutbetalning 45 dagar före avresa.

Researrangör: Viatour Group AB i samarbete Monika Lilja

08-739 32 00 - www.viatour.se